

DE ARISTOCRAAT

DE ARISTOCRAAT IS RIJK. AL ZIJN GELD HEEFT HIJ GEËRFD VAN ZIJN VOOROUDERS. HIJ HEEFT EEN GOEDE OPLEIDING GEHAD EN WEEET DUS HOE JE EEN STAD BESTUURT. IN TIJDEN VAN OORLOG MOET DE ARISTOCRAAT VERPLICHT VECHTEN VOOR ZIJN STAD. DE WAPENS EN UITRUSTING MOET HIJ ZELF KOPEN EN ZIJN ERG DUUR.

KENMERKEN:

DE ARISTOCRAAT KAN ZIJN GELD INZETTEN OM BADHUIZEN EN THEATERS TE LATEN BOUWEN VOOR DE STAD. HIJ KAN ZIJN GELD OOK GEBRUIKEN OM MENSEN OM TE KOPEN ZIJN MACHT TE VERGROTEN.

BELANGEN:

- HIJ WIL VEEL TE ZEGGEN HEBBEN IN DE POLITIEK.
- HIJ WIL VEEL LAND WAAROP ZIJN SLAVEN KUNNEN WERKEN, ZODAT ZE VOOR HEM GELD KUNNEN VERDIENEN.

DE FILOSOOF

DE FILOSOOF IS HEEL WIJS. HIJ HEEFT EEN GOEDE OPLEIDING GEHAD. HIJ LOOPT DOOR DE STAD EN PRAAT MET DE MENSEN. HIJ STELT VRAGEN EN PROBEERT DE WAARHEID TE ACHTERHALEN. NIET IEDEREEN VINDT DIT FIJN. DE FILOSOOF BEMOET ZICH MET ALLES!

KENMERKEN:

HIJ IS OP ZOEK NAAR EEN BESCHERMHEER. HIJ IS NAMELIJK AFHANKELIJK VAN ANDEREN VOOR ZIJN ONDERHOUD (ETEN EN ONDERDAK). DAARNAAST HEEFT HIJ BESCHERMING NODIG TEGEN MENSEN DIE HEM HET ZWIJGEN WILLEN OPLEGGEN.

BELANGEN:

- HIJ VINDT DE POLITIEK INTERESSANT OM OVER TE DISCUSSIËREN EN OM IDEEËN OVER TE WISSELEN.
- VOOR DE FILOSOOF IS HET VAN BELANG DAT HIJ VRIJ KAN SPREKEN.

DE KOOPMAN

DE KOOPMAN IS HEEL RIJK. DIT GELD HEEFT HIJ VERDIEND DANKZIJ DE HANDEL. HIJ HEEFT ZIJN FORTUIN AAN ZICHZELF TE DANKEN. DE KOOPMAN IS SLIM EN EEN ECHTE DOORZETTER. HIJ HEEFT ECHTER WEINIG ERVARING IN DE POLITIEK.

KENMERKEN:

ALS VREEMDELING HEEFT DE KOOPMAN GEEN INVLOED OP HET BESTUUR VAN DE POLIS. MET ZIJN GELD KAN HIJ DE STAD HELPEN.

BELANGEN:

- WIL RUSTIG EN ONGESTOORD HANDEL KUNNEN DRIJVEN.
- HIJ WIL MEER TE ZEGGEN HEBBEN IN DE STAD.

DE BOER

DE BOER HEEFT EEN SIMPEL LEVEN. HIJ HEEFT WEINIG LAND MET DAAROP EEN KLEINE BOERDERIJ. HET LAND BRENGT WEINIG OP EN HIJ KAN MAAR NET ROND KOMEN.

KENMERKEN:

ALS HIJ NIET ROND KAN KOMEN, DAN LOOPT HIJ HET GEVAAR OM IN DE SCHULDEN TE KOMEN. DAN ZAL HIJ UITEINDELIJK ZIJN VRIJHEID VERLIEZEN.

BELANGEN:

- HIJ WILT EEN GROTER STUK LANDBOUWGROND HEBBEN.
- BOEREN DIE IN DE SCHULDEN KOMEN, WILLEN NIET LANGER TOT SLAVERNIJ GEDWONGEN WORDEN.

DE SLAAF

DE SLAAF IS ARM, ZELFS ZO ARM DAT HIJ NIET EENS DE BAAS OVER ZICHZELF IS. DOORDAT ZIJN OOGST IS MISLUKT, MOEST HIJ ZIJN EIGEN BOERDERIJ VERKOPEN. HIJ MOET NU DAGELIJKS WERKEN OP HET LAND VAN DE ARISTOCRAAT.

KENMERKEN:

HIJ IS EEN EENVOLDIG PERSOON. ZIJN BELANGRIJKSTE DOEL IS HET VERKRIJGEN VAN ZIJN VRIJHEID.

BELANGEN:

- DE SLAAF WIL ZIJN VRIJHEID.
- HIJ WILT ZIJN EIGEN STUK LAND HEBBEN, WAAROP HIJ EEN BOERDERIJ KAN BEGINNEN.